

Deelnemers



Hoe kom ik in ANTWERP EXPO ?

(Bouwcentrum)

**Jan Van Rijswijklaan 191
2020 Antwerpen**

met de auto:

Vanuit Brussel via de E19, afrit 5a Antwerpen-Centrum aan de verkeerslichten linksaf, richting Singel-Zuid volgen. De tweede verkeerslichten rijdt u linksaf de Jan Van Rijswijklaan op.

Vanuit Gent via de E17, neem afrit 5 Wilrijk/Berchem op de ring, daarna 2x rechts.

Vanuit Breda, Bergen op Zoom, Hasselt of Turnhout:

Volg de ring richting Brussel A12 neem vervolgens afrit 5a Wilrijk aan de verkeerslichten ziet u voor u de pijl Antwerp expo, het Crowne Plaza hotel rijdt u links voorbij.

met de trein/tram:

Vanuit het station van Berchem doorrijden naar Antwerpen Centraal. Vanuit dit station neemt u tram 2, richting Hoboken, die stopt voor de ingang van Antwerp expo.

Info: www.ontmoeting.be
of Marc Verbruggen 0497 40 48 16

Voor stands: bijbeldag@gmail.com
Giften: 979-6226231-97 - Bijbeldagcomité

63^{ste} Bijbeldag
vrijdag 1 mei 2009

**Wat God zegt
gebeurt echt !**

**What God says,
really happens !**

*mmv Flanders Gospel Choir
en mmv Pure Praise*



De Evangelische Aliantie nodigt uit
Toegang gratis

Wat God zegt gebeurt echt ! What God says, really happens !

Ochtendsamenkomst (10u00 - 12u00)

Prediking: **Pastor Mike Nwanegbo** van de "New Life Assembly"

Gastheer : Koen Celis VVP

Namiddagsamenkomst (14u00 - 16u00)

Prediking : **Henk Binnendijk** lid van de Nederlandse Hervormde Kerk

Gastheer : Charles Melis

"You van count on Him"

Avond praise (18u00 - 20u00)

"Pure praise" doen het hele programma met een woordje van Jan Gillisjans



**Peuter- en kinderprogramma's door Helena en Nijhof (Simon en zo)
Tiensamenkomst verzorgt door PJV**

Eten en drinken is verkrijgbaar in de zaal of eigen lunchpakket meebrengen.

Talrijke stands van christelijke organisaties te bezoeken.

Techniek: Geluid en licht FGS - Camerawerk en projecties Inter Art vzw

Optreden : Flanders Gospel Choir



Jan Gillisjans

Is geboren te Roeselaere en groeide op in Brussel. Hij werd niet gelovig opgevoed en trad in 1980 in het huwelijk met Iris.

Op 35 jarige leeftijd kwamen Jan en Iris tot geloof en werden lid van de Evangelische gemeente te Zaventem. Hun bekering bracht een radicale verandering in hun leven.

In 1994 werd Jan tot oudste ingezegend, een functie welke hij nog steeds uitoefent, enkel door de genade en de liefde van de Here Jezus.



Pastor Mike

Mike Nwanegbo is voorganger van de "New Life Assembly" gemeente, een kerkgemeente van de "Redeemed Christian Church of God". Hij is op dit moment de nationale coördinator van de kerk in België en Luxemburg met meerdere gemeentes onder hem. In 2002 verhuisde pastor Mike van Engeland naar België om daar de gemeente te starten die nu is uitgegroeid tot een multinationale congregatie met meer dan 300 leden. Hij is gastheer van een maandelijks gezellig- en zegenings samenkomst in België onder de naam van "Solution hour" welke plaats heeft in het Crown Plaza Hotel, dicht bij de Antwerp Expo, waar honderden mensen naartoe gaan en dat gevolgd wordt door nog eens honderden mensen via internettelevisie. Hij is ook de gastheer van het jaarlijkse programma "Belgium for Jezus" in Antwerpen. God heeft pastor Mike het mandaat gegeven om een miljoen zielen te winnen in België. Hij gelooft in de prediking van het onveranderde woord van God door de kracht van de Heilige Geest samengaand met tekenen en gevolgd door wonderen.

50 jaar getrouwd met Marian. (over 2 jaar DV). 5 kinderen en 5 schoonkinderen en 10 kleinkinderen.

0 – 5 jaar bij moeder thuis	30 – 40	"uit geloof geleefd"
5 – 15 op school	40 – 65	Evangelische Omroep
15 – 30 in ons familiebedrijf	65 – 75 (in juni DV)	Gepensioneerd.

De laatste tien jaar zijn met stip de mooiste van mijn leven. Meer tijd voor leuke dingen. Meer tijd voor God. Een brandend verlangen om nog lang in Zijn Koninkrijk te mogen dienen.



Henk Binnendijk

Thematekst

Wat God zegt gebeurt echt ! What God says, really happens !

Wanneer we het politiek gekrakeel van de laatste maanden eens nuchter overdenken dan schiet er van de geloofwaardigheid van onze vooraanstaande politici niet veel meer over.

Als we in wetenschappelijke programma's horen wat er allemaal kan gebeuren door de 'Opwarming van de aarde' en we ervaren dat de 'Bankencrisis' onze financiële zekerheid (?) onderuit heeft gehaald, dan doet ons dat denken aan de voorspellingen die reeds eeuwen geleden in de Bijbel zijn gemaakt.

Zouden die oude profetieën in de Bijbel dan toch nog waar gaan worden?
Steeds meer landen sturen een satelliet in de ruimte met 'vreedzame doeleinden' maar ondertussen is de wapenwedloop weer op gang gebracht. Waar gaat het naartoe? Wat zegt de Bijbel hierover en wat kunnen we verwachten?
Heeft dit 'oude boek' ons dan toch nog iets te leren over deze moderne tijd?

De bijbeldag, heeft Bijbelgetrouwe mensen, over denominaties heen, samengebracht en is ontstaan uit de overtuiging dat de bijbel echt Gods woord is en dus honderd procent de waarheid weergeeft. God heeft gedurende duizenden jaren tot zijn volk gesproken via de profeten en via Jezus, zijn Zoon. De beloften die Hij op die manier aan ons heeft bekend gemaakt heeft Hij ook stuk voor stuk nagekomen of zal Hij nog waarmaken in de toekomst. In het thema van de dag zit ook een waarschuwing. God heeft in zijn woord beloften gedaan voor een eeuwige toekomst. Daar was wel een voorwaarde aan verbonden. Zijn we daar klaar voor ?

En wat betekent dat voor mij persoonlijk? Heeft de Bijbel mij ook iets te vertellen?
Kom je luisteren naar wat God aan ons te zeggen heeft op de bijbeldag?