

Alpheüsdal

Filip Williotstraat - Berchem Antwerpen

Ochtendsamenkomst (10 uur):

Johan Lukasse

"Waarom bijbellezen ?"

Namiddagsamenkomst (14 uur)

Henk Binnendijk

"Waarom getuigen ?"

Jeugdsamenkomst (18 uur)

Johan Dedeurwaerder

"Waarom Jezus ?"

Optredens van:

Harmonia Celestial
en New Joy

Eten en drinken is verkrijgbaar in de zaal,
eigen lunchpakket meebrengen kan ook

Talrijke stands van christelijke
verenigingen zijn aanwezig

Tijdens de ochtend-
en middagsamenkomst
kinderprogramma's
tienersamenkomsten

Toegang gratis

HOE KOM IK IN ALPHEÜSDAL?

Wegens de wegwerken aan de ring rond Antwerpen kan de normale weg over de ring niet gebruikt worden om Alpheüsdal te bereiken.

Uit de richting GENT na de Kennedytunnel de rood-witte borden [SINGEL NOORD] volgen. Op de singel, na een tunneltje onderdoor, rechts aanhouden, de afslag N1 naar Mechelen nemen.

Aan de 3^{de} lichten naar links (Jan Moorkensstraat). Op het einde van deze straat naar recht en even verder ben je er.

Vanuit BRUSSEL eveneens borden [SINGEL NOORD] volgen tot aan de afslag N1 Mechelen. Daarna zie boven bij GENT.

Vanuit NEDERLAND (E19 en A12) en **vanuit de KEMPEN** (E34 en E313) de borden [SINGEL ZUID] volgen tot N1 richting Mechelen.

Voor verdere info: www.werkenantwerpen.be

Zoals elk jaar zal tijdens de samenkomsten een collecte gehouden worden om de kosten van deze dag te bestrijden.

Het overschot zal overgemaakt worden aan een christelijk hulporganisatie ten voordele van de slachtoffers van de tsoenami.

U kunt een gift overmaken op het nummer:

979-6226231-97

Bijbeldagcomité - Varenlaan 21 - 2610 Wilrijk

Meer info:

Herman Termors
Schoonbroek 144-26 – 2180 Ekeren
Tel. 03.544 97 55

Judith Evenblij
Antwerpsesteenweg 500 – 2660 Hoboken
Tel. 03.830 44 34

59ste
Bijbeldag
Zaterdag 30 april 2005



WAAROM

De 59^{ste} Bijbeldag wordt gehouden met als thema

WAAROM ?

Dit thema is gekozen omdat velen, ook gelovigen, vaak worstelen met waarom-vragen. Middels het belichten van een drietal thema's willen we proberen een aantal essentiële "waarom" vragen te beantwoorden.

Waarom bijbellezen?

Veel van onze vragen worden door God beantwoord in Zijn Woord. Door de Bijbel steeds beter te leren kennen, zullen we Gods leiding ervaren. Nicky Gumbel, bekend door zijn inbreng in ontwikkeling van de Alpha-cursus, schrijft hoe hij de Bijbel opnieuw is gaan lezen. Dat kwam omdat hij zorgen had over vrienden die christen waren geworden. Hij dacht dat ze in de handen van een of ander sekte gevalen waren. Om hen voor dwalingen te behoeden, begon hij te lezen in een stoffig exemplaar dat hij nog in huis had. Hij begon met Mattheüs en las de hele avond door, viel in slaap en las verder toe hij wakker werd. "Ik had het al eerder gelezen, maar toen had het mij vrijwel niets gezegd. Nu ging het echter voor mij leven en kon ik het niet meer van mij afzetten. Het klonk gewoon **waar**. Ik wist, terwijl ik aan het lezen was, dat ik dit niet meer vrijblijvend naast me neer kon leggen. Het raakte me diep. Kort daarna vertrouwde ik mijn leven aan Jezus Christus toe. Sindsdien is de Bijbel voor mij een bron van vreugde geworden".

Waarom getuigen?

Getuigen zijn, heeft een kostprijs. Heel vaak denken wij bij de woorden "Gij zult mijn getuigen zijn" aan actie. Aan andere het evangelie uitleggen of de Bijbel verklaren. Maar er staat toch echt "zijn". Je bent een getuige van Jezus zoals je bent. Niets meer en niets minder. Onze levenswandel vertelt de omstanders wie wij zijn, hoeveel wij Jezus Christus werkelijk weerspiegelen. Op de vraag of hij ook werkelijk een christen was, antwoordde iemand: "Dat moet je niet aan mij, maar aan mijn vrouw, mijn kinderen en mijn omgeving vragen".

In de Bijbel ontmoeten wij ook zo'n getuige: Johannes de Doper. Hij had een hele radicale boodschap. De Bijbel vertelt dat koning Herodes, die door Johannes werd aangesproken op zijn immoreel gedrag, hem des ondanks graag hoorde en hem ontving in zijn paleis. Johannes had slechts één passie: "Hij moet wassen, ik moet minder worden".

Toen de eerste gemeente verstrooid en achtervolgd werd, kwamen de volgelingen van Jezus in Antiochië, waar zij met Joden en heidenen spraken over het leven met Jezus. Daar, in Antiochië, werden de volgelingen voor het eerst christenen genoemd. Waarom? Omdat ze zoveel op Christus leken! Het waren getuigen en omdat zij getuigen waren, werd die kerk ook de eerste zendingsgemeente, waardoor het evangelie uiteindelijk ook in Europa kwam.

Waarom Jezus?

Waarom is er zoveel belangstelling voor iemand die ruim twee duizend jaar geleden geboren werd? Waarom zijn zoveel mensen ook vandaag nog zo enthousiast over Jezus? Waarom zou je Jezus nodig hebben, waarom kwam Hij, waarom stierf Hij?

Wij kunnen dit soort vragen ook niet stellen, het leven is al zo ingewikkeld. We kunnen boeken lezen of cursussen volgen om welke vaardigheid dan ook verder te perfectioneren. Van postduiven houden tot exotisch koken toe. Maar er schijnt geen cursus te zijn voor de allerbelangrijkste vaardigheid: hoe moet ik leven? We worden voortdurend voor keuzes geplaatst. Welke opleiding ga ik volgen, welk soort werk, wie wordt mijn levenspartner, waar ga ik wonen?

In zo'n complexe wereld hebben we leiding nodig van iemand die alles van het leven afweet. Dat is Jezus. Hij kent het leven van binnen en van buiten want Hij is het Leven. Hij geeft de richting voor het maken van de juiste keuzes. Toen Jezus op aarde leefde, kwamen de mensen met hun vragen bij Hem. De antwoorden die Hij gaf, bevatten principes die in elke tijd geldig zijn. Wat Hij deed is uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootste verandering. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Daarom Jezus.

EEN WOORD VAN DE SPREKERS

Waarom bijbellezen?

In Noorwegen wordt het verhaal verteld van een gevangene die wel tabak had maar geen sigarettenpapier. Er was wel een Nieuw Testament in zijn oel op dun papier gedrukt. Dus, dacht hij, zal ik daar maar sigaretten mee maken. Zo scheurde hij regelmatig een blad uit dat boek om er een rokertje van te maken. Hij overlegde: zou ik niet beter eerst even lezen wat erop staat voor het opbranden? Voordat hij het N.T. had opgerookt, was hij tot een persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen. Dat is wat de Bijbel doet, daarom moeten wij die lezen.

Johan Lukasse



Waarom getuigen?

Het is altijd goed om te moeten spreken over iets wat je niet zo aanspreekt. Want laat ik het maar eerlijk zeggen: getuigen is niet mijn sterkste kant. Je hebt van die mensen die het heerlijk vinden om de straat op te gaan en over Jezus te spreken. Ik dus niet. Maar als je het mij vraagt, dan weet ik wel veel redenen te noemen waarom je moet getuigen. Maar misschien is het juist wel dat moeten, waardoor je zo verlamd geraakt. Want, wat als je het niet durft? Of als er nooit iemand door jouw getuigenis tot geloof gekomen is? Als het je alleen maar van mensen verwijderd? Dan toch maar beter je mond houden? Waarom eigenlijk getuigen?

Henk Binnendijk



Waarom Jezus?

Waarom zegt men steeds dat iemand achter of op zijn computer zit, terwijl hij of zij er toch gewoon voor zit? Waarom zijn walvissen zo dik, als je bedenkt dat zwemmen goed is voor de lijn? Niet echt simpele vragen. Helemaal moeilijk is echter de vraag: waarom Jezus? Waarom niet Boeddha of Allah of gewoonweg niemand? Aan de hand van de evolutie in de tijdgeest van de jaren '60 tot nu wil ik zeven doorslaggevende elementen aangeven waarom Jezus DE WEG, DE WAARHEID en HET LEVEN is.

Johan Dedeurwaerder

